



Cuma Sohbeti sayfası Adıyaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanmaktadır.

CUMA
SOHBETİ

CUMA
SOHBETİ

KUTLU DUĞUM ANISINA...

HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU

İlahi dinlerin hepsi, zarurat-ı hamse adı verilen, bir toplumda güvenliğin sigortası ve olmazsa olmazı olan beş hususun korunması noktasında hemfikirlerdir. Bu hususlar; canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunması ve emniyetinin sağlanmasıdır. Bir toplumda güvenin sağlanması; adalet, merhamet, kardeşlik, dostluk, diğergamlık, isar, fedakarlık, ahde vefa, hoşgörü, barış, affedicilik, sevgi, saygı gibi ahlaki ve insani erdemlerin yaşatılması nisbetinde gerçekleşir. Huzur, sükun ve istikrar ancak güvenilir bir toplumda gerçekleşir. Güvenin olmadığı yerde, insanların her an zarara açık ve hedef oldukları bir ortamda, birçok maddi imkana sahip olmak da bir anlam ifade etmez. Çünkü insanların kendilerini güvende hissetmedikleri bir toplumda, aldatma, yalan, hile, ihanet, fitne, fesat, terör, anarşi, zulüm, işkence, vahşet, cinayet, katliam, işgal vb. hususlar vardır.

Allah Resulü, doğup büyüdüğü Mekke'de ashabıyla birlikte can, mal, din gibi hususlarda öteden beri bir takım eziyetlere, işkencelere, işgallere, haksızlıklara, katliamlara maruz kalınca, din ve vicdan özgürlüğünü daha rahat yaşamaları için ilk olarak bir grup insanın Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş, daha sonra da ashabıyla beraber Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Medine'de bir güven toplumu inşa etmek isteyen Hz. Peygamber ilk iş olarak Mekkeli muhacirlerle, Medineli ensarı birbirine bağlamak üzere kardeş yaptı. Daha sonra şehri, dışarıdan her türlü işgale, saldırıya karşı korumak üzere muhacirler, ensar ve Medine'deki Yahudiler arasında yazılı bir "vatandaşlık anlaşması" (Medine Sözleşmesi) yaptı. Bu anlaşmanın içeriğine ana hatlarıyla bakıldığında; tarafların, kendi dinlerinde serbest olacakları, Müslümanlarla Yahudilerin barış içinde yaşayacakları, iki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşarsa, diğer tarafın yardımcı olacağı, dışarıdan bir tecavüzde Medine'nin ortak savunulacağı, iki taraftan biri, üçüncü bir tarafla sulh yaparsa, diğer tarafın bu sulhü tanyacağı, Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak her türlü anlaşmazlığa Hz. Peygamber'in hakem olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.



toplum tekrar tesisi edilmeye çalışılmıştır.

"Müslüman, insanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir" hadisinin çerçevesinin inanan-inanmayan bütün insanlara güven veren şeklindeki ifade tarzının ve Allah Resulü'nün savaşlarda dahi, çocuk, kadın, yaşlı insanlara; papaz, haham, keşiş gibi farklı din adamlarına; sinagog, havra, kilise gibi farklı mabedlere dokunulmaması, ekolojik çevreye zarar verilmemesi, tarih ve medeniyet dokusunun masumiyetine yönelik vurgu ve uygulamalar da güven toplumu oluşturmaya yönelik ciddi adımlardır.

Bütün bu yaşanmış tecrübeler ışığında meseleye

adına yapılan bu örnekleri çoğaltmak elbette mümkün.

Sınırların kalktığı, bir yerde yaşanan hadisenin çorap söküğü gibi diğer yerleri de etkilediği, değiştirdiği, dönüştürdüğü global, dijital bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla daha yaşanabilir bir dünya oluşturma adına Allah'tan emanet olarak aldığımız bu gezegenin sakinleri ve insanlık ailesi olarak birbirimize emanet olduğumuzu hatırmızdan çıkarmamalıyız. Yeryüzünün ortak varisleri olarak küresel ölçekte güvenliği tehdit eden açlık, kıtlık, cinayetler, zulümler, işgaller, saldırılar, ekolojik sorunlar, terör, eğitim eşitsizliği, paylaşım adaletsizliği